

02-07-2015 Een kort nachie gehad. Ontbijtje en door de chauffeur van Xclusive opgehaald voor een bezoek aan het stekbedrijf. Schitterend bedrijf van 7,5 ha met plastic tunnels waar verschillende soorten stekken voor Nederlandse bedrijven wordt geproduceerd. Gesproken met Francis, een zeer bevoegen jonge man. Die ons ook wil helpen met contacten in Uganda die wij kunnen gebruiken in Congo. Hij heeft voor ons een afspraak gemaakt met het Engelse toeleveringsbedrijf Balton in Kampala. Vanmiddag hier langs geweest. Dit bedrijf beschikt over een demo kasje wat interessant kan zijn als WKKB project. Ook kunnen er andere tuinbouw artikelen zoals goede round up, enz. gekocht worden. Wellicht een optie voor De Zaaier. Nu verblijven wij in een hotel vlak bij het vliegveld Entebbe. Met een werkende douche. Gisteren gemist. Morgen naar Bunia en door met Jimmy naar Beni.



03-07-2015 Via Entebbe met de MAF naar Bunia met als piloot Lary. Bij aankomst visum gekocht. (ff serieus \$ 600,00 afgetikt) Jimmy opgehaald en via een tussenlanding op Nyankunde door naar Beni. Lekker laag gevlogen dus een mooi uitzicht. Wat een prachtig land. Daar waren Styve en Samuel om ons op te halen. Door naar het hotel. Bespreking over het programma voor de komende dagen en een beetje social talk. Even een duik in het zwembad om af te koelen. Lekker gegeten en vroeg onder het laken. Vanwege de veiligheid is er besloten om het programma voor de komende dagen tussen 09.00 en 16.00 af te werken. Zodat ook Styve en Samuel weer voor donker in Oicha zijn. Onderweg veel militairen gezien. Tot nu toe voelen wij ons veilig.



04-07-2015 Vandaag een mooie dag gehad. Vanmorgen vertrokken richting Oicha. Hier 6 coöperaties bezocht. Je valt als blanke wel op, heel de buurt loopt uit. (Ik moet daar wel aan wennen) Vanwege de onveiligheid hebben enkele coops niet hun microkrediet terug betaald. Ze zijn gevluht in oktober richting de stad. Het blijft moeilijk om het krediet terug te betalen. Misschien moeten we overwegen om enkele coops in natura terug te laten betalen. Soms gebeurd dit al. Wat wij gezien hebben op de velden zag er goed uit. De mensen zijn erg dankbaar en vragen om de hulp niet te stoppen. Daarna naar het ziekenhuis van Oicha. Hier gegeten bij Dr. Nzalamingi. Handen geschud met Dr. Kambala en mevr. Paluku. Toen rondje door het ziekenhuis. Enerverend! Onder welke omstandigheden de patiënten verzorgd worden maar met veel liefde. We hebben een meisje met kind geholpen door

\$ 100,- te schenken. Maandag gaan we terug om het zeil in de silo te vervangen zodat er geen kostbaar drinkwater meer verspilt voor de patiënten.



05-07-2015 Vanmorgen ten kerke geweest in Oicha. Wat een happening. Wij werden welkom geheten en er is voor ons gezongen en gebeden. Als je ziet hoe arm die mensen zijn en zo groot in hun geloof. Bewondering! Daarna naar de dovenschool van Maka. De II. zijn blij ons te zien. Ze hebben een goed onderkomen. Toen naar 2 vluchtelingenkampen rond Oicha. Hier heeft de Zaaier ook een kleine bijdrage gedaan. Dit zijn vluchtelingen die vorig jaar naar hier zijn getrokken vanwege onrusten. Als het veilig is gaan ze weer terug. Armoedige hutjes met vuurtjes ervoor. Unicef en andere organisaties helpen hen een beetje. Toen naar Dr. Kambala voor de lunch. Een innemende wijze man. In de schuur naar het zeil en andere spullen gekeken of alles klopt. Toen naar de water silo. Deze werd leeggepompt. Nog wat dingetjes te regelen dan kan morgen het nieuwe zeil erin. Op de terugweg naar Beni nog het veld langs de weg bezocht met Sitono. Het lag er goed bij. Mooi om te zien hoe trots dit mannetje is op zijn werk. Mooie dag geweest. Morgen weer een.



06-07-2015 Vanmorgen naar het Mbimbi veld. Prachtig gelegen 2,5 ha groot veld in Oicha. Het veld gebruikt de Zaaier van het ziekenhuis. Daarna het veld bezocht voor de lepra patiënten. Dit wordt door medewerkers van het Greenhouse bewerkt. Toen naar het leprahuis waar de bewoners ons met zang ontvingen. Een mooi project wat onder ziekenhuis Oicha valt. Daarna mochten Kees en Peter de handen uit de mouwen steken met het zeil van de watersilo. Alles was voorbereid. Ze hadden eerst een laag zand/grond op de bodem aangebracht. Na nog wat oneffenheden te hebben weggewerkt kon eerst het witte doek er in 4 delen worden ingelegd. Toen het zeil welke met spanbanden werd vastgezet. Wel zweten hoor voor de mannen! Er waren heel wat helpende handen aanwezig. Aad en Piet zullen eind van het jaar nog een mouwstuk plaatsen en dan is het klaar. Nu kan het ziekenhuis weer op het drinkwater worden aangesloten. Missie geslaagd! Na een welverdiende lunch bij Dr. Kambala gingen we richting het weeshuis en daarna naar het Greenhouse Oicha. Styve en Samuel zijn trots op hun werk en het was mooi om te zien. Kees en Peter geven al dagen hen en Jimmy teeltadvies. Leuk om te zien hoe zij allen daarin opgaan. Na de laatste bespreking weer terug naar het hotel. Morgenochtend vroeg vliegen wij weer terug naar Nyankunde. Het is afwachten hoe de Internet verbinding vanaf morgen is. Tot nu toe ging het goed.



08-07-2015 Dinsdag zijn wij teruggevlogen in een klein vliegtuigje (6 pers. incl. piloot) Zo gaaf! En geland op de graslandbaan in Nyankunde. Komanda veld met cacao en het Greenhouse bezocht. Dhena ontmoet bij de brug, er wordt druk aan de fundatie op de oever gebouwd. Heeft even geduurd maar ze zijn bezig. En nu hopen dat het binnenkort afkomt. Aan de overkant met Dhena broodjes gegeten in een hutje. (Beetje op safarigevoel maar dan zonder beesten kijken.) Daarna door naar het Nikagoro veld (50 ha groot, 4/5 ha teelt) bonen, maïs, ananas, bananen, eucalyptus , soja staan er prima op. 's Avonds Hollandse pot gegeten bij Willem en Joanne Folmer, Nederlands artsenechtpaar die zijn uitgezonden door de GZB. Bewondering voor deze jonge mensen! Wij slapen in het gasthuis van het ziekenhuis.



08-07-2015 Lekker geslapen, wel basic maar met toilet en een koude douche. Bespreking MAF gehad en hun terrein bekeken. Ze zijn heel blij met de geleverde tractor en accu's. Rondje ziekenhuis, het beste uit de wijde omgeving. Op hun terrein mag de demo kas komen te staan. Daar zijn wij heel blij mee. Door naar Badiya waar Venti Venti hun project heeft. Onderkomen van de Witte Paters. Ziekenboeg bezocht, hier heerst veel tbc. Kindia veld bezocht. En de shop in Bunia. Hier worden tuinbouw artikelen zoals: zaad, pesticiden en zaailingen verkocht. In het andere gedeelte meubilair. Houtzagerij bekeken, wat een bedrijvigheid en een klerre herrie. Wij eten en slapen bij Dhena. Lekker gedoucht, ahum, ik moest het doen met een emmer lauw water. Veel gezien, het was een prachtdag.





09-07-2015 Vanmorgen bij Socrates de as en componenten lijm afgegeven voor de New Holland tractor. Volgens Dhena een modern garagebedrijf. Ik heb daar een andere voorstelling van! Ook Baraka gezien. Bezoek gebracht aan de dovenschool Ephatha. Zoals het er nu naar uitziet komt er over 1 jaar een afronding van onze steun. Markt in Bunia bezocht. Veel groenten en fruit, vis en zeg maar bloot vlees. Ik zou er geen hap van lusten. De 3 plots bezocht. Daarna geluncht bij Dhena. Voor de bespreking met Dhena en Jimmy was voldoende tijd over. Uit dit gesprek blijkt dat zowel PPAS als de Zaaier proberen zich in te zetten voor de toekomst van de stichting. Vanavond lekker uit eten geweest bij de Griek. Morgen om 08.30 uur vliegen we naar Entebbe, waar we om 23.30 uur vertrekken richting Amsterdam. Het is weer een mooie dag geweest.



11-07-2015 Zo weer thuis! Gisterenochtend van Bunia naar Entebbe gevlogen. Daar moesten we ong. 13-14 uur wachten. Dat is best lang dus besloten om naar JB cuttings te gaan. Hartelijk ontvangen door Piet de Jong. 's Middags rondleiding botanische tuin. Afsproken met Piet bij een bar en daarna eten met Dirk. Rond 21.00 uur weer op het vliegveld en terug naar Amsterdam. Weer een ervaring rijker. Dingen als een glas koud water/melk en een warm bad krijgen na zo'n bezoek wel een andere waarde. Het was goed om Congo te zien, te voelen, te ruiken, te proeven. Wij hebben het fijn gehad met z'n 3 en De Zaaier doet goed werk.

